

Naturekspeditionen

Mere energi og godt humør



Hærvejen i Vesthimmerland

Skal du et smut til Santiago?

Har du planer om et smut til Santiago de Compostela eller måske Trondheim i Norge, så find de gode travesko eller cyklen frem, og smut ud på hærvejen i Vesthimmerland.

Følger du skiltene kan du nu vælge, at fortsætte ad den europæiske kulturrute "Olavs-vejene", der fører til Trondheim i Norge, eller til verdens sikkert bedst kendte vandrerute, Caminoen, der leder til Santiago de Compostela.

Men du kan også vælge at starte med at vandre på hærvejsstrækningen i Vesthimmerland, for her findes mange unikke oplevelser. Og det er blevet meget moderne, at vandre på Hærvejen i etaper, hvor alle generationer kan være med.



Hærvejens placering har rod tilbage i istidens udformning af landskabet. Alt efter, hvor det var nemmest at komme tørskoet over land, der gik Hærvejen. I Vesthimmerland, hvor der findes mange åer og ådale, har hærvejen derfor ændret sig mange gange vandstanden.

Udforsk Hærvejen til fods

At vandre langs Hærvejen er som at trække stikket fra hverdagen. Her kommer du helt ned i tempo. Her er fred og ro. Tid til at være og tid til at tænke efter og blive klogere på området du vandre i.

Hvis du vælger Hærvejen til fods, kommer du ind på de mindste veje og stier. På den måde får du en god fornemmelse af, hvordan det har været at rejse i gamle dage. Og vandre i flere generationer sammen, er det en god mulighed for at få talt om emner fra "den gang far var dreng"!



Et godt sted at tage et hvil, er på "fortællebænkene", der er opsat mellem Gatten og Vindblæs. På ryggen af bænkene er der monteret forskellige tavler med informationer om områdets natur, kultur og historie.

Turinformationer

Det kan anbefales at søge flere oplysninger på www.haervej.dk. Her findes rutebeskrivelser, oplevelser, overnatningssteder, kort, rejseskildringer, fotos m.m. Du kan også downloade en hærvejsapp med ruter m.m.

Bonus i Vesthimmerland

I Testrup var gården, kirken og hospitalet i middelalderen rammen om et myldrende liv af præster, munke og folk, der valfartede til kirken og Skt. Søren Helligkilde, der ligger ca. 800 m nordøst for kirken.

Skt. Søren Helligkilde hører som andre helligkilder til nogle af vore ældste kulturminde. Det berettes, at den har haft livgivende og helbredende egenskaber mod forskellige slags sygdomme. Desuden har den været en ikke uvæsentlig indtægtskilde for Testrup Kirke og hospital.

I dag giver kilden ikke de store vandmængder, men lider du af en eller anden sygdom, skulle du måske prøve kildens helbredende virkning. Man ved jo aldrig.



Find informationer om Hærvejen på: haervej.dk



VESTHIMMERLANDS
KOMMUNE

- lyst til at gøre en forskel